

STICHTING RED EEN DIER

Beste mensen.

Het is al weer een tijdje geleden dat ik iets van me heb laten horen, door privé omstandigheden heeft het werken voor de stichting tijdelijk op een laag pitje gestaan, maar ik ben er weer, we kunnen er weer tegenaan. Het project voor de dieren van Karuna Society, is beëindigd.

We hebben met 6 donaties het prachtige bedrag van 1500 euro op kunnen halen, daar zijn we heel erg blij mee.

Ik heb inmiddels via WhatsApp een paar keer telefonisch contact gehad met Clementien, zij heeft Karuna Society for Animals and Nature mede opgericht, fijn om te horen wat een prachtig werk ze daar verrichten.

Hieronder het verhaal van het bijzondere en noodzakelijke werk van de Karuna Society:

Het plastic cow project

In India is de koe heilig. Je zou dan ook denken dat de dieren er een goed leven leiden.

Dat is helaas niet het geval. De dieren leven vaak in drukke steden met een open afvalstelsel waardoor de straten overrompeld zijn met afval.

Er is daarom ook bijna geen gras voor de koeien te vinden waardoor ze gedwongen zijn om alles te eten wat ze kunnen vinden.

Vaak is dat afval dat verpakt zit in plastic. Hierdoor komen enorme hoeveelheden plastic in de pens, de eerste buik, van de koeien.

Vermengd met andere materialen wordt dit zo hard als cement. Deze koeien kunnen alleen overleven als het plastic operatief verwijderd wordt.

Clementien trekt zich het lot van deze dieren erg aan en heeft daarom de Karuna Society opgericht. Deze stichting geeft voorlichting op scholen.

De onderwijsprogramma's zijn gericht op het betrekken van de natuurlijke liefde en nieuwsgierigheid van kinderen over dieren,

terwijl ze het gevoel van respect en vriendelijkheid bevorderen.

Dit stelt kinderen in staat om keuzes te maken waarbij respect en verantwoordelijkheid voor het milieu, dieren en mensen centraal staan.

De kinderen krijgen leerzame sessies per leeftijdsgroep. Het onderwijs wordt ondersteund door documentaires over dieren en hun verzorging.

Ook volwassenen krijgen voorlichting over dierenwelzijn, natuur en milieu.



Warin

Stichting Red een Dier kan door de vaste donateurs Warin elke maand blijven steunen, reken maar dat zij en haar honden daar dankbaar voor zijn.

Wereldwijd heeft men het moeilijk gehad door het coronavirus, maar als we Warin niet waren blijven steunen had ze niets gehad,

geen geld om de dieren te verzorgen en van voedsel te voorzien.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat we dankbaar zijn dat we op de vaste donateurs kunnen blijven rekenen.

Ik heb twee contactpersonen in Thailand die mij regelmatig op de hoogte houden of onze steun nog nodig is,

m.a.w. het is van belang dat het geld goed terecht komt, er zijn zoveel noodlijdende asielen die onze hulp ook kunnen gebruiken.



U kunt ook online een donatie doen

U kunt ook rechtstreeks een gift geven.

IBAN: NL32 ABNA 0556778626

BIC: ABNANL2A

t.n.v. Stichting Red Een Dier Den Haag

Namens de dieren danken wij u hartelijk voor uw donatie.

Houdt onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de vorderingen en onze nieuwe projecten.

Hartelijke groeten, het team van Red een Dier

Corrie Harland

Francoise Zorge

Liz Pardoën, ons nieuwe bestuurslid, zij gaat onze projecten doen.

Wilt u doneren klik hier



Share



Facebook



Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u ciskadehilster@planet.nl toe aan uw adresboek.

