

Nieuwsbrief mei 2021

STICHTING RED EEN DIER

Even een update

We zitten alweer in mei 2021, wat gaat de tijd toch snel.

Het is gek dat, ondanks dat we in 2020 bijna tot stilstand zijn gekomen door de lockdown, het jaar toch voorbijgevlogen is.

Het heeft ervoor gezorgd dat we even konden nadenken over alles wat er speelt in ons eigen leven en vooral op dierengebied. Veel dieren, zeker in arme landen waar ze afhankelijk zijn van toeristen, hebben het nog steeds extreem moeilijk. Zwerfhonden- en katten die konden profiteren van de gulheid van toeristen staan nu met lege pootjes.

Wij zijn een kleine stichting, maar toch is ons van alle kanten gevraagd om financiële steun. Door soms een extra donatie, door acties bij supermarkten, door de opbrengst van de collectebussen zijn we in staat geweest meerdere dierendoelen te ondersteunen. Het is nog steeds hard aanpoten, want zelfs in coronatijd, waarin het mensen hopelijk opvalt dat zwerfdieren het moeilijk hebben, is het moeilijk om nieuwe donateurs te vinden. "Laat folders drukken" wordt er wel eens gezegd. Dat kunnen we ons echter niet veroorloven en dan is het nog maar de vraag of het helpt, het is lastig om daarin te kiezen, voorlopig gaan we zo door, we doen het niet slecht ondanks dat we zo'n kleine stichting zijn.

Warin, ons vaste project.

Warin is het aantal honden aan het afbouwen, dat was ook de afspraak. Zij is nu midden zestig en ze zal dit werk niet nog eens jaren vol kunnen houden. Veel honden zijn door ouderdom overleden. Ik verwacht dat ze op een gegeven moment zal stoppen met haar shelter, het kan niet anders.

De communicatie verloopt moeizaam, gelukkig is Ton Populier weer aan de beterende hand dus via Ton word ik op de hoogte gehouden. Soidog, een schitterende organisatie trouwens, houdt zich aan de afspraak, Warin krijgt dit jaar nog voedseldonaties wat aan het eind van 2021 zal stoppen. Ik weet niet precies hoe het er in de toekomst uit gaat zien.

Warin zal langzamerhand steeds minder honden krijgen maar dat betekent niet dat de dieren in Thailand ons niet meer nodig hebben. Het is voor de meeste organisaties daar zo dat het water hun tot aan de lippen staat, elke maand een vaste donatie is een unicum. Wij als stichting willen natuurlijk door blijven gaan met ons mooie werk. Hoe geweldig zou het niet zijn als we meerdere shelters elke maand een vast bedrag(je) voor voer kunnen geven.



Oana ons maandproject.

De opbrengst van de maandactie voor Oana was € 215,00 we hebben het zelf aangevuld naar €800,00 dus dat betekende dat we Oana twee keer € 400,00 hebben gegeven.

Wij konden het bedrag aanvullen omdat we iemand hebben gevonden die alle Jumbo's en AH's in Den Haag heeft benaderd met de vraag of ze onze stichting op de lijst wilde zetten voor een actie bij de flessenautomaat, dat liep vooral in de maand april goed. Francis dank je wel voor je doorzettingsvermogen!

Francis vindt het leuk om te doen en nu maar kijken of we het vast kunnen houden. Mijn man heeft een zuil gemaakt voor bij de flessenautomaat van Jumbo, een prachtig stukje handarbeid, en zo doen we allemaal ons best voor de dieren.



Ahmed ons extra project.

We hebben nog een extra project gehad voor Ahmed en zijn dieren in Marokko. Ik kwam op het idee omdat mij ooit is verteld dat moslims tijdens de rammadam geld aan goede doelen geven.

Twee lieve moslimvrouwen waren bereid het bericht wat ik gemaakt had over Ahmed en zijn dieren te delen, met als gevolg dat ik toch € 450,- voor Ahmed heb opgehaald, een fantastisch bedrag waar Ahmed heel erg blij mee is.



Mijn verjaardagsactie op facebook.

Ik ben ook nog een verjaardag actie gestart op facebook. Ik had een eigen dierendoel uitgekozen, maar zo werkt het niet op facebook, zij hebben hun eigen doelen.

Dat was lastig want tegena de tijd dat ik doorhad hoe het werkte, had iemand al het prachtige bedrag van € 50,- overgemaakt. Uiteindelijk heb ik voor een dierendoel gekozen van facebook: de ezeltjes op Corfu, ook een mooi dierendoel. Via facebook hebben mensen € 95,- gedoneerd en via de rekening van stichting .

Red Een Dier is er nog eens € 170,- opgehaald.

Dat betekent dat er in totaal € 265,- naar de ezeltjes op Corfu is gegaan. Maar wat wel heel vervelend is dat ik de € 50,-, die in eerste instantie naar een zelf gekozen project zou gaan, niet terug heb kunnen vorderen. Daar heb ik nog net geen slapeloze nachten van gehad, want daar hadden weer heel veel dieren van kunnen eten.

Wilt u doneren klik hier



Share



Facebook



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u ciskadehilster@planet.nl toe aan uw adresboek.

